



Iemand zoals ik

Birsen Başar, autisme en Turkije

Benim gibi biri

Birsen Başar, otizm ve Türkiye

Een film van Karen Kuiper en Pauline van Tuyll

Iemand zoals ik Benim gibi biri

Birsen Başar, autisme en Turkije Birsen Başar, otizm ve Türkiye

“In Turkije geloofden ze niet dat ik autistisch ben. Daarom ga ik naar Turkije om over mezelf te vertellen. Ik ben het zat dat ze zeggen dat ik lieg.”

Birsen Başar, een jonge Turks-Nederlandse vrouw, reist samen met haar vriend Mehmet naar Turkije om het taboe rond autisme te doorbreken.

De film geeft een indringend beeld van de situatie van jongeren met autisme en hun ouders in Turkije. Er zijn weinig voorzieningen, kinderen krijgen maar moeilijk toegang tot onderwijs en ouders worden niet begrepen. Mensen met autisme, die normaal- en hoogbegaafd zijn, houden het voor zichzelf uit angst buitengesloten te worden. Tegelijkertijd stuiten Birsen en Mehmet op hoopgevendende initiatieven van ouders die voor de rechten van hun kinderen opkomen en zelf nieuwe opvanginstellingen opzetten.

Door Birsen te volgen op haar reis krijgt de kijker een beeld van Birsens eigen autisme en gaandeweg leren wij ook haar relatie met Mehmet kennen, die zeer liefdevol en direct is.

De film is mede tot stand gekomen door een crowdfunding actie, waarvoor iedereen dank.

.....

“Türkiye de yaşayan insanlar otizmli olduğuma inanmıyorlar. Bu yüzden Türkiye ye gidip kendi hayatımı anlatıyorum. Benim yalancı olduğumu söylemelerinden artık bıktım.”

Birsen Başar, Türk asıllı Hollanda’da yaşayan bir genç kadın, arkadaşı Mehmet ile Türkiye ye giderek otizm deki tabuları kırmak istiyor. Film Türkiye de yaşayan otizmli gençler ve ebeveynlerinin durumlarını gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Otizm ve yüksek fonksiyonlu otizmi olan bireyler dışlanma korkusu yüzünden otizmli olduğunu saklıyorlar. Otizmli çocuklar eğitime zor ulaşıyor ve bu konuda olanaklar sınırlı. Ebeveynlerin yaşadıkları güçlükleri insanlar anlamıyor. Aynı zamanda Mehmet ve Birsen otizmli çocuğa sahip olan birçok ebeveynin çocuklarının haklarını kendi insiyatifleriyle savunduğuyla karşılaşıyorlar. İzleyici Birsen i bu seyahatinde izlerken kendi otizmini ve Mehmet ile sevgi dolu olan arkadaşlığını tanıyor.

Bu film bir crowdfunding kampanyası ile gerçekleştirilmiştir. Bunun için herkese teşekkür ederiz.